

Nieuwsbrief-1 17-april-2015
Inloophuis "Voleinding" voor ouderen en eenzamen
Havenstraat 121, 1211 KK Hilversum
Geopend maandag tot en met zaterdag van 14:00-17:00
Kom en breng anderen mee



Een half jaar op stap met Inloophuis 'Voleinding'

De daad bij het woord

Het is een wonder hoe snel het Inloophuis Voleinding open ging. Ons oog viel op het pand van de familie Smits, een familie die zelf ook actief is in de Grote Kerk met kerkenwerk en evangelisatie. Velen waarschuwden dat het onverantwoord was om zo'n 'risico' te nemen. Jan van Montfrans had het al jaren op zijn hart en samen met Bert Dorenbos is biddend de knoop doorgehakt. Het is onvoorstelbaar hoe velen het initiatief mede ondersteunen door gebed, hulp en giften. De naam 'Voleinding' kwam van boven en heeft niets te maken met de dood, maar met de Here Jezus, die zegt aan het slot van het Mattheüs evangelie: Zie Ik ben met u tot aan de 'Voleinding' der wereld. Nou dat we in de tijd van de voleinding leven, hoeven we niemand meer uit te leggen. De wereld brandt, de verloedering neemt toe, maar Jezus roept ons op om in liefde om te zien naar weduwen en wezen in hun druk, en je zelf onbesmet van de wereld bewaren. Jacobus 1:27. En Jacobus zegt: voeg de daad bij het woord. We hebben onze wankelmoedigheid en onze gebeds- en leesloosheid beleden en zijn in geloof gestart.

Voorzichtig begonnen, nu klaar voor uitbreiding, help ook mee

Een katholieke broeder verraste ons met een grote gift. En steeds meer komen kleine regelmatige gaven soms ook in natura toen we bijvoorbeeld eten nodig hadden voor de nieuwjaarsmaaltijd, of koekjes bij de koffie. Het is verheugend en verrassend. We maken in heel Hilversum zo langzamerhand bekend dat we open zijn. We doen het rustig aan want we moeten eerst een vast medewerkersteam opbouwen. Jan van Montfrans die alles coördineert kan er niet elke middag van 2 tot 5 alleen zijn. Kom ook eens kijken en doe ook mee en groei er in. U kunt toch wel eens in de week of twee weken drie uurtjes komen om gastheer of gastvrouw te zijn? We hebben nu zo'n 30 gasten die komen waarvan de helft er min of meer regelmatig is. We zijn nu zover dat we wat meer bekendheid willen geven en meer gasten kunnen verwelkomen.

Jan van Montfrans brengt ook veel bezoekjes aan ouderen. Hij is een welkome gast in de Boomberg waar hij tot groot plezier van de bewoners van de geriatrische afdeling op de piano speelt. Mevrouw en meneer Schaap zoekt hij ook op. Mevrouw Schaap is geen onbekende in het Inloophuis Wording aan de Vaartweg, waar zij vijf jaar trouw vrijwilliger was en met liefdevolle strakke hand de soms luidruchtige bezoekers in de hand hield. Voor het bezoeken van ouderen en eenzamen zijn ook meer mensen nodig. U kunt ook een eenzame oudere bemoedigen om naar het Inloophuis te gaan, of hem of haar zelf brengen. Stel je zelf eens voor wat het zou betekenen als niemand je komt halen als je zelf niet meer zo mobiel bent. Dat zou je toch ook niet willen. En wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook de ander niet. Lees Jacobus 1 vers 27.

Als we terugkijken nu het Inloophuis een half jaar open is, staan we verbaasd wat er al allemaal gebeurd is.

Gebed is de basis en de motor van 'Voleinding'

Elke maandag van 12.00 tot 13.00 uur is onze wekelijkse bidstond. We bidden voor ons Inloophuis, maar ook voor Hilversum (stadsgebed) en ook voor de Ondernemers en Leidinggevendenden nu het CBMC ondernemersgebed niet meer plaatsvindt. Loop gewoon binnen en bid mee. Bid ook in uw gemeente en thuis. Remco van Ginkel coördineert het gebedswerk voor 'Voleinding'. Als straks de gebedskelder klaar is, willen we ook openstaan voor gebed en nazorg. We zijn dankbaar dat de Vrije Evangelische Gemeente aan de Taludweg een avondmaalscollecte heeft gehouden voor ons Inloophuis. We hebben besloten om elke kwartaal een 'Voleinding' nieuwsbrief te maken. We zijn ook blij dat Pieter Teeuwen aan de slag gegaan is om een www.voleinding.nl website te maken. U zult er zeker nog van horen. We zeggen het Inloophuis 'Voleinding' is van ons allemaal. We zijn samen verantwoordelijk dat we omzien naar weduwen en wezen in hun druk door de daad bij het woord te voegen. **Het banknummer is NL68INGB0006711293** ten name van Stichting Inloophuis 'Voleinding' Havenstraat 121 in Hilversum. We zijn dankbaar dat Helen Heerschop de financiën verzorgt. Dank aan allen die het werk van Inloophuis 'Voleinding' mogelijk maken. Samen staan we voor een mooie taak. En het geheim is: de eerste zegen heb je zelf.

Een groet van Jan van Montfrans (035 6421220), Bert Dorenbos (0651199125), Frances Carrière en Remco van Ginkel .

Getuigenis: Van Alpha cursus en nu niet meer weg te slaan uit Inloophuis Voleinding

Remco van Ginkel nodigde Gerard en Annemarie Hoogendoorn uit tijdens één van de wekelijkse evangelisatie acties op woensdag in het centrum van Hilversum, om ook mee te doen met de Alpha cursus van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Taludweg. Annemarie wist van Jezus maar Gerard had er nog geen kaas van gegeten. Ze zijn gekomen en hebben de 'kennismakingscursus met God' afgemaakt en zijn nu verder gegaan met 'God als Vader en Jezus als Redder'. Het is een lust om hun enthousiasme en trouw te zien. Als ze op hun kleinkinderen passen, vertellen ze over Jezus en zingen ze samen liedjes. Annemarie gelooft het vast en zeker ook met haar gevoel en zegt dat Gerard het niet voelt, maar Gerard is geen gevoelsmens, zegt hij, maar weet het zeker!

Annemarie heeft koffie met iets erbij, altijd klaar

Ze zijn nu niet meer weg te slaan als vaste helpers in het Inloophuis Voleinding aan de Havenstraat 121 in Hilversum dat sinds 1 november open is. Je bent er nog maar nauwelijks of Annemarie heeft de koffie met altijd er iets bij, klaar. En aan gespreksstof ontbreekt het nooit. Het is er altijd een gezellige boel en iedereen is welkom. Het is bedoeld voor ouderen en eenzamen maar ieder met een hart voor ouderen is welkom. Zo zijn de vrijwilligers en ouderen samen bezig op de spelletjesmiddag of knutselmiddag. En er is al heel wat gespeeld en geknutseld. Met Pasen een creatief doosje met paaseitjes en voor Koningsdag 27 april staat voor de vrijmarkt al een halve kast vol met versierde bekertjes met spekkies. Vanmorgen kwam Annemarie met een 3d winkeltje dat ze gemaakt had. We zijn ook al aan het denken wat we voor de kinderen van Hilversum zullen maken voor de kindermiddag op zaterdag tijdens de Bijbelmarathon van 3 tot 6 juni. Als Gerard binnenkomt, moet je altijd op je hoede zijn, er komt de ene kwinkslag na de andere uit. En stilzitten is er niet bij. Hij zorgt dat alles draait. Hij is nu bezig om de kelder onder het Inloophuis om te toveren tot een gebeds- en nazorgruimte. De te steile trap is vervangen door een echte trap en er is een begin gemaakt met de betimmering van alle wanden. We stoppen er allemaal wat geld in om het te bekostigen. Dus als u mee wilt doen, komt de kelder eerder klaar. Maar zeker voor het najaar. Gerard is ook één van de vaste chauffeurs om vrijdagmiddag mensen op te halen die zelf niet kunnen komen. Daar kunnen we ook meer chauffeurs voor gebruiken, dus meldt u aan.

Het banknummer van de Stichting Pro Life Inloophuis 'Voleinding', Havenstraat 121, 1211 KT Hilversum is NL68INGB0006711293 maar bidden is nog beter.